

Afganistan'ın kadınları Taliban'ın İslam Emriliği'ni yıkacak

Afganistan Yeni Komünizm Hareketi'nin (JKNA'nın) 13 Ağustos vesilesiyle, Taliban'ın yeniden iktidara gelmesine ilişkin açıklaması; Afganistan'da kadın mücadelesinin gerekliliği!

Bir yıl önce, Afganistan'da Taliban İslam Emirliği'nin gerici bayrağı dalgalandı. ABD'nin Cumhuriyet Partisi'nin Hristiyan faşistlerinden Demokratlara ve Avrupa Birliği'ne, Pakistan, İran ve Katar'dan Çin, Rusya ve Hindistan'a kadar tüm dünya ya Taliban'a kırmızı halı serdi ya da geçmişteki cinayetlerine göz yumdu. Afganistan'daki milyonlarca insanın kaderi, insanlık ve kadın düşmanı köktendincilerin iktidara gelmesi için pazarlık malzemesi oldu. Bu Taliban, o eski Taliban, hani onu yıkmak için "Afganistan kadınlarının özgürlüğü" sloganıyla NATO emperyalistleri bu topraklara saldırdı, bombaladı ve öldürdü.

Taliban terör örgütünün iktidara geldikten sonraki ilk gerici icraatlarından biri, kadınları tüm sosyal alanlardan, iş yerlerinden ve eğitimden uzaklaştırmak ile kıyafet özgürlüğü hakkında mahrum bırakmak oldu. Bu durum geniş protestoların ortaya çıkmasına, sokak eylemlerine ve isyan eden kadınların haykırışlarına neden oldu. Afganistanlı kadınlar ilk günden itibaren Taliban'a karşı çıkıp "Gericiliğe hayır! Ya ölüm, Ya özgürlük" diye seslerini yükselttiler.

Taliban, diğer İslamcı köktendinciler gibi, kadınları din ve şeriat sınırlarında hapsedip köleleştirerek şeriatın karar ve kanunlarını uygulama projesini başlattı. Böylelikle kadınların ayaklarına takılmış o eski pranganın zincirini yeniden güçlendirmek ve kendi ataerkil ilişkilerini hızlıca toplumda inşa etmek istedi. Son bir yılda Afganistan'da yaşananlar ve Afganistanlı kadınlara dayatılanlar, kadınları köleleştirmeye yönelik olan sistematik bir plandan başka bir şey değildir.

Hiçbir özgür insan bu köleliğe karşı sessiz kalmamalı ve ona göz yummamalıdır. Taliban ve onun kadın düşmanı zihniyetiyle birlikte olanların vay haline. Ayrıca ideolojisinin her bölümünün gericilik ve kadın düşmanlığıyla örülmüş Taliban'dan Afganistan'ın kadınlarına ve halkına küçük bir taviz vereceğini alçakça umanların da vay haline!

Afganistan'da İslamcıların eliyle kadınların katmanlı köleleştirilmesi, küresel düzeyde kadınların köleleştirilmesi için yürütülen süreçle uyumludur. Bugün sadece Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Hindistan yarımadasında değil Afganistan, İran, Irak, Yemen ve Türkiye'de olduğu gibi Avrupa ve ABD'de de kadınların hak ve özgürlüklerine yönelik saldırılar görüyoruz. ABD, El Salvador, Polonya ve Gana'da Hristiyan faşistler ve köktendinci Hristiyanlar tarafından kürtajın yasaklanması ve seks endüstrisiyle kadınların cinsel köleliğinin eşi görülmemiş bir biçimde dünyanın dört bir yanında artması ve yaygınlaştırılması, sermaye düzeninin kadınlara dayattığı korku ve pislüğün çeşitli yönlerini göstermektedir. Bu ülkelerin tümünde kadınlar, gericiliğe ve ataerkil düzene karşı direnişin ön saflarında yer almaktadır. İran'daki zorunlu örtünmeye karşı hareketten Türkiye'deki namus cinayetlerine karşı harekete, ABD'deki kürtaj hakkı hareketinden Şili'deki harekete kadar kadınlar haykırıp "Gericiliğe hayır! Ya ölüm, Ya kurtuluş" diyor.

Afganistanlı Kadınların sokaklardaki mücadelesi ile dünyanın her bir yerindeki kadınların gericiliğe ve ataerkil düzene karşı mücadelesi arasındaki bağ güçlensin!

Kadınların ezilmesi şu anda dünyanın birçok yerinde temel çelişkilerden biri olup kendine özgü dinamiklerinin varlığıyla birlikte küresel emperyalist kapitalist ekonomik düzenin işleyişi çerçevesinde gerçekleştiğinin önemini de vurgulamak gerekir. Kadınların ezilmesinin derinliğinin ve dünyada her gün artmasının, bugünkü kapitalist düzen biçiminde işleyen sınıfsal düzen ve sömürü üzerine kurulmuş üretim ilişkileriyle doğrudan ilişkili olduğunu anlamak hayati önem taşımakta ve gereklidir. Bu düzen, dünyadaki milyarlarca insana tüm acıları ve felaketleri musallat kılan üretim ilişkileri düzeniyle aynıdır.

Bu nedenle ezilme biçimlerinin tümünü ortadan kaldırmak için bu sorunları ele almakla kalınmamalı, aynı zamanda tüm toplumsal meselelerle ilgili değişimin temelini ve sınırlarını belirleyen üretim ilişkilerini değiştirmek üzere ekonomik düzeni de değiştirmek gerekir. Bu gereklilik ise siyasal üst yapıda bir devrim yapmadan sağlanmaz. Yüz milyonlarca kadının da dahil olduğu dünyadaki tüm ezilen ve sömürülenlerin şu anda ihtiyacı olan şey "Komünist devrim, daha azı değil" gerekliliğidir.

Afganistan'da kadın meselesi, kimlik politikaları, reformizmin kısır ve dar ufku veya talep odaklılığıyla çözülemez, ancak devrimle ve kadın kitlelerini devrim için bilgilendirerek ve örgütleyerek çözülebilir. Kadınların geçen yıl Kabil'in ve diğer illerin sokaklarında gerçekleştirdiği cesur gösteriler önemli ve ilham vericiydi, ancak köklü bir değişime yol açamaz ve bu düzenin çerçevesinde kalır.

Kimlik siyaseti temelli ve talep odaklı aşamalı çözümler, öfkeli kadın kitlelerinin odağını, ataerkil düzenin ortaya çıkış ve varoluş nedenleriyle birlikte doğası ve kapitalist düzenle olan ilişkisinden uzaklaşmakta böylelikle de köklü ve temel çözümlere başvurmaktan alı koymaktadır. Afganistan'daki kadın aktivistlerin bir kısmı, inanılması güç bir biçimde emperyalizmle İslamcı köktendinciliğin çürümüşlüğü arasında, uluslararası toplumdan yardım istemekle Taliban'la görüşmek ve konuşmak gibi çözümleri ileri sürmekte ve ezilmekten kurtulmanın temel ilkesini unutmaktadır!

Afganistanlı kadınlarının son bir yıldaki durumu ile son yirmi yıldaki durumu, kadın meselesinin bir proje ya da birkaç özel talep olarak ele alınmasının etkili olmadığını göstermektedir. Bu yüzden kadınların kurtuluşu, devrim için ulusal ve uluslararası stratejinin acil bir parçası olarak gündeme getirilmelidir. Şu an Afganistan'daki kadın meselesinin ortaya çıkardığı çelişki, Taliban'a ve diğer tüm cihatçı ve İslamcı gruplara veya ataerkil ideolojilere ve geleneklere karşı başkaldırı için en büyük potansiyele sahiptir.

Bizler, Komünizmin Yeni Sentezi'nden yana devrimci komünistler olarak, Afganistan coğrafyasında ve Afganistan'ın Yeni Komünizm Hareketi içinde (JKNA'da), kadın meselesinin önemini dikkate alarak ve Afganistan toplumundaki çelişkilerin bilimsel bir analizine dayanarak yüksek sesle söylüyoruz: biz komünist bir devrim için Afganistan kadınlarının Taliban hükümetine, cihatçılığa, ataerkil ile eril düzene ve emperyalist kapitalizme karşı öfkesinin yolunu açmak için geldik. İslamcı gerici Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin yıldönümünde, Afganistan'ın "kadın isyanı hareketine" her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu ve ilerici kurtuluşçu bir toplumun inşası yolunda Taliban Emirliği'ni devirebilecek bir güce sahip olduğunu ve onu yıkması gerektiğini ilan etmeye geldik.

Afganistan'ın dört bir yanında terörist Taliban ile karşı karşıya gelen ve "Gericiliğe hayır, Ya ölüm Ya kurtuluş!" diye bağırان isyancı kadınların yeri bu hareketin saflarında ve "komünist devrimin stratejik liderleri" olarak bu hareketin başındadır. Ayrıca Afganistan'da veya dünyanın herhangi bir yerinde Taliban'ın ve diğer İslamcı ataerkil düzen taraftarlarının kadınları köleleştirmesinden nefret ediyorsanız ve böyle bir toplumda yaşamaktan bıktıysanız, ayrımcılığın, ezilmenin, sermayenin, ataerkil düzenin, sömürünün ve aşağılanmanın olmadığı bir dünya için el ele ve omuz omuza mücadele etmek üzere 13 Ağustos'ta dünyanın dört bir yanında devrimci, komünist ve özgürlükçü kadın ve erkeklerin saflarına katılın.

Taliban İslam Emirliği yıkılsın!

ABD, Rusya, Çin ve NATO emperyalistleri yok edilsin!

Yaşasın kadın kurtuluş hareketi!

Yaşasın komünist devrim!

Afganistan'ın Yeni Komünizm Hareketi (JKNA). Asad 1401. Ağustos 2022

jakna.org